



🕒 25 november 2022 👤 Door Janneke Bosman

**Janneke deelt met ons het wel en wee van haar roze gezin. Samen met haar vriendin en hun dochtertje maakt ze van alles mee, ook op het gebied van *gay*.**

***Nee mam, ik ga later ook met twee mama's.***

Hoe werkt dat nu, zo'n roze gezin? Da's toch eigenlijk gewoon hetzelfde inmiddels als ieder ander gezin? Want tsja, tegenwoordig is een 'normaal' gezin eerder

uitzondering dan regel, met alle vormen van samenwonen die we nu kennen. Natuurlijk is een roze gezin ook helemaal hetzelfde! En ergens juist ook weer helemaal niet. Want als je erin duikt, dan zie je tal van situaties die toch *nét* even helemaal anders zijn...

Daar wonen we dan, in een grote gezinswijk. Een jaar geleden kwamen we hier terecht, twee weken na de bevalling. Ja, ik hoor je al denken, lekker gepland. Klopt, maar in Utrecht heb je het helaas niet voor het uitzoeken. Was inderdaad even een lekkere stressvolle periode, een recept voor een *mental breakdown*. Maar daar zijn we gelukkig doorheen gekomen, en nu, één jaar later, zitten we helemaal op onze plek.

In ons nieuwe blok heeft letterlijk ieder huishouden kinderen. 104 kinderen wonen er hoorde ik laatst. Dat klopt vast, want de speeltuin in het midden creëert voldoende decibel, kunnen we stellen uit ervaring.

In dit grote blok zijn we het enige roze gezin. Volgens mij vertegenwoordigt dat de statistische data niet, maar vooruit. Tegelijkertijd ook een fijne multiculturele wijk. Zo waren we als roze gezin laatst nog op de Marokkaanse thee uitgenodigd bij onze islamitische burens. Zo mooi, de tolerantie die hier heerst. Volledig geaccepteerd. En soms ook even wennen voor de kinderen in het blok, twee mama's in de wijk. Want ja, dat was er eerder toch niet.

Super leuk ook al die kleintjes om ons heen. En juist kleintjes, zoals je misschien wel weet, vinden baby's vaak helemaal geweldig. Zo ook die van ons. Ze is al bijna een begrip onder de kids en al gauw werd er dan ook besloten dat ze hun 'kleine nichtje' is. Afgelopen weekend werd ze één jaar. Een hele mijlpaal, zoals de ouders onder ons zullen weten. We hebben dan ook maar meteen voor haar eerste verjaardag haar eerste kinderfeestje georganiseerd. Een lol dat ze had! En wij natuurlijk ook.

Onder haar vriendinnetjes bevinden zich ook twee meiden, die haar inmiddels bijna iedere dag opzoeken om te komen spelen. Ze vindt het helemaal geweldig. En wij ook, want er is een hoop gezelligheid in onze casa en ja... we hebben ook even onze handen vrij :).

Vrijwel altijd blijft er iets liggen; schoenen, knuffels, oceaanplaatjes, speeltjes, en deze keer een groen regenjasje.

'Ik ga het even terugbrengen!', roep ik naar m'n vriendin.

'Is goed schat, ik zie je zo.'

Ik wandel door de binnentuin, langs de speeltuin, op weg naar het betreffende huis. De moeder van het vriendinnetje is thuis en neemt het jasje blij aan. We raken aan de praat.

'Het is echt zo schattig', vertelt ze, 'mijn dochtertje zei me laatst: 'Mam, ik voel me daar altijd zó thuis!'

Echt geweldig om te horen.

De moeder vervolgt: 'En haar zusje vertelde uiterst vastbesloten dat ze later zeker net zo'n mooie baby wil als die van jullie. Uit puur automatisme zei ik tegen m'n dochtertje: 'Ja, dat kan wel, maar dan moet je wel een mooie man vinden natuurlijk.'

'Eh, hallo', onderbreek ik lachend, 'wie weet is mijn DNA gewoon heel sterk.'

Ze proest het uit, haar wenkbrauwen optrekkend. 'Natuurlijk! Nou, mijn dochtertje zei daarop dus volstrekt vastbesloten: 'Mam, hoezo een mooie man? Ik ga later ook met twee mama's hoor'. Ik viel even stil. En snel herpakte ik mezelf en vervolgde: Ja, tuurlijk, dat kan natuurlijk ook, lieve schat!'

\*

*Janneke Bosman is personal coach in geaardheid en coming-out, daarnaast begeleidt zij in thema's zoals carrière en burn-out, liefde & relatie, en eetproblematiek. Zij schreef eerder het boek [Van Boulimia naar Coming-Out](#). Meer informatie: [www.jannekebosman.nl](http://www.jannekebosman.nl)*