

## Vakantiekriebels



02 februari 2023 - [Janneke Bosman](#)

*Janneke Bosman is personal coach in geaardheid en coming-out, daarnaast begeleidt zij in thema's zoals carrière en burn-out, liefde & relatie, en eetproblematiek. Zij schreef eerder het boek [Van Boulimia naar Coming-Out](#). Meer informatie: [www.jannekebosman.nl](http://www.jannekebosman.nl)*

**Janneke deelt met ons het wel en wee van haar roze gezin. Samen met haar vriendin en hun dochtertje maakt ze van alles mee, ook op het gebied van *gay*.**

Hoe werkt dat nu, zo'n roze gezin? Da's toch eigenlijk gewoon hetzelfde inmiddels als ieder ander gezin? Want tsja, tegenwoordig is een 'normaal' gezin eerder uitzondering dan regel, met alle vormen van ouderschap en samenwonen die we nu kennen. Natuurlijk is een roze gezin ook helemaal hetzelfde! En ergens juist ook weer helemaal niet. Want als je erin duikt, dan zie je tal van situaties die toch nét even helemaal anders zijn...

*Foto: Borobudur Tempel, Jogjakarta Indonesië.*

Neem nou bijvoorbeeld je vakantie. Bij de meeste gays zal er nu wel een belletje gaan rinkelen. Bij anderen misschien helemaal niet. Nou, het is toch nét effe wat ingewikkelder voor een roze gezin. Want tsja, op vakantie naar een iets exotischer land als Brunei in Azië en je geaardheid wordt ontdekt, en je kunt vervolgens jarenlang in de gevangenis eindigen, of zelfs gestenigd worden. Niet iets waar je op zit te wachten op vakantie.

Als fanatiek backpacker, en juist genietend van andere culturen, moet je je dan toch wat inhouden. En al helemaal wanneer je eenmaal een kleintje hebt in je roze gezin. Daar komt dan ineens een stuk meer verantwoordelijk bij kijken. Alleen al als je kijkt naar het

papierwerk dat je mee moet nemen, om aan te kunnen tonen dat je toch echt allebei de ouder bent van je kindje.

Oké, geen Brunei dan dit jaar, een land in Azië dat ik nog niet heb bezocht. Myanmar dan maar? Mmmm, kijkend naar de lijst met straffen daar, is dat ook wat minder aantrekkelijk. Maar wie weet dat we daar toch ook ooit eindigen. Maar ja, hoe doe je dat dan als lesbisch stel? Je kunt als twee goede vriendinnen op pad, of als zussen. Al betekent dat wel dat je terug de kast in moet wanneer je buiten bent. Niet fijn en voor velen een no-go.

Onze passie voor reizen, en voor het ervaren van andere culturen, won het afgelopen jaar in dit dilemma. Voor Indonesië zijn we een paar weken gezwicht. Echt een aanrader overigens, zoals velen wel zullen weten. Maar daar zal ik niet teveel op ingaan, anders staat Zij aan Zij dadelijk vol met mijn passie voor dit land, ook wel de *Gordel van Smaragd* genoemd. Misschien zou het zo kunnen zijn dat het een klein beetje bijdraagt dat ik zelf deels Indonesisch ben, de taal spreek en er zelf een tijd heb gewoond. Kijk, daar ga ik al, ik dwaal al af.

Afgelopen jaar dus, in Indonesië. Met z'n drietjes op vakantie. Heerlijk. En dan toch verassend dat aan het eind van de vakantie, in het hotel waar we zaten, een van de mannelijke medewerkers een poging doet tot versieren. Terwijl ze ons toch echt alle dagen bij elkaar zien. Dat we een gezin zouden zijn, is waarschijnlijk geen optie voor hen. Dus er werd besloten dat we zussen waren. Best natuurlijk, al lijken we totaal niet op elkaar, maar al lang fijn dat ze dat zo zien. En nee, op de avances werd niet ingegaan, mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. Want ja, er zat een 'man' thuis te wachten. En dat begreep de mannelijke medewerker natuurlijk.

Overigens ook super spannend zo'n lange vlucht met zo'n kleintje bij je. Gelukkig ging dat veel beter dan verwacht. Als het aan m'n vriendin ligt, zitten we voortaan iedere nacht in een vliegtuig. Het geruis van het vliegtuig heeft een heerlijk *white noise* effect, waardoor ons dochtertje ongelooflijk goed slaapt. Inmiddels hebben we dat thema sinds kort ongelooflijk goed opgelost met een masterclass van een slaapcoach. Wat een opluchting en wat een slaap krijg je daarvoor terug.

Ik dwaal weer af. Terug naar de vakantiebestemmingen. Nou, nog steeds geen vakantieplek gevonden. Wat een luxe probleem ook eigenlijk. Toch merk ik stiekem wel dat er nu minder vaak exotische plekken omhoog borrelen dan wanneer je in je uppie gaat backpacken.

Wat het gaat worden? Nog geen idee. Er staat nog van alles open. Misschien wel heerlijk Rundum Hause. Veilig en vertrouwd. Of toch maar besluiten naar een nieuwe exotische plek te gaan. We gaan het zien. *To be decided.*