

## Ideale plek



*17 september 2024 - [Janneke Bosman](#)*

*Janneke Bosman is personal coach in geaardheid en coming-out, daarnaast begeleidt zij in thema's zoals carrière en burn-out, liefde & relatie, en eetproblematiek. Zij schreef eerder het boek [Van Boulimia naar Coming-Out](#). Meer informatie: [www.jannekebosman.nl](http://www.jannekebosman.nl)*

### **Janneke deelt met ons het wel en wee van haar roze gezin. Samen met haar vriendin en hun dochtertje maakt ze van alles mee, ook op het gebied van gay.**

Hoe werkt dat nu, zo'n roze gezin? Da's toch eigenlijk gewoon hetzelfde inmiddels als ieder ander gezin? Want tsja, tegenwoordig is een 'normaal' gezin eerder uitzondering dan regel, met alle vormen van ouderschap en samenwonen die we nu kennen. Natuurlijk is een roze gezin ook helemaal hetzelfde! En ergens juist ook weer helemaal niet. Want als je erin duikt, dan zie je tal van situaties die toch nét even helemaal anders zijn.

We zijn terug van weggeweest. De eerste vakantie is achter de rug, een weekje naar Malta. Heerlijk was het. En wat een eyeopener. Vrijwel meteen werd duidelijk waarom het land op nummer 1 staat op de ranglijst van Europese LHBTIQ-vriendelijke landen. Al gelijk bij aankomst zagen we een ander *gay* stelletje hand in hand op het vliegveld. Dat zegt natuurlijk nog niet zoveel, maar toch voelt het fijn anderen te zien in dezelfde situatie als wij, helemaal als je net in een nieuw, vreemd land aankomt.

Niet alleen op het vliegveld was dit zo, ook buiten op straat; in het toeristische centrum, waar wij zaten, waren er veel gays en werd het ook openlijk geuit. Het was er veel meer te zien dan ik gewend ben in Nederland. Wat een fijn gevoel geeft dat, want je weet meteen, hier is het oké en ook veilig voor ons gezin.

Zo was het ook in het hotel. Er werd bij inchecken gevraagd aan mijn vriendin of ze de gegevens van haar partner wilde invullen. Nee, er werd niet gesuggereerd: *friend of travel partner*. Er werd meteen gerefereerd naar partner. Heerlijk voelt dat en ook heel welkom.

Ik voelde dat ik helemaal mezelf kon zijn. In het restaurantje sloeg ik dan ook mijn arm om mijn vriendin heen, iets wat ik in een ander vakantieland maar heel soms durf, of wat ik helemaal niet doe omdat het niet veilig voelt.

Ik werd me ook meteen bewust van de inhaalslag die hier in Nederland weer gemaakt mag worden. Dat gaat vast goed komen, ik heb er het volste vertrouwen in, zolang we blijven staan voor wie we

zijn. Het fijne is dat onze dochter het als de normaalste zaak van de wereld ziet. Ik hoop dat dat altijd zo blijft.

Voor de vakantieperiode hebben we een hoop boeken bij de bieb gehaald voor de kleine. Bij het voorlezen pas ik de tekst geregeld aan, omdat de variatie aan gezinsvormen in de boeken flink tegenvalt.

Bij *Kaatje in het vliegtuig* verander ik de papa en mama in twee mama's. Op de plaatjes komt de papa niet in beeld, dus dan kan het. Ook verander ik de zin: *de piloot, hij zit voorin* naar *een zij zit voorin*.

Het mooie was, dat toen we in het vliegtuig klaar zaten voor vertrek en we door ons raampje naar buiten keken, we in het vliegtuig naast ons echt een vrouwelijke piloot in de cockpit zagen. Geweldig vind ik dat.

Ook aan het boekje *Milan op het potje* geef ik een eigen draai. Als hij onderbroeken gaat uitzoeken zijn de roze voor de meisjes en de stoere onderbroekjes met pijpjes, in het blauw en rood, voor jongens. Die tekst pas ik dus geheel aan. Het zijn allemaal mooie onderbroeken waaruit hij mag kiezen.

*Bing* blijf ik geniaal vinden. Tussen zijn verkleedspullen zit van alles wat, ook een rokje, een toverstaf, juwelen, en niet alleen ridderspullen bijvoorbeeld. Hij heeft ook één ouder-figuur, net als al zijn andere dierenvriendjes. Dat is weliswaar een soort knuffel (Flop heet hij), maar toch.

Terug naar de vakantie: Malta. Ook de jongen achter de receptie is duidelijk van de club. Onze dochter mag achter de receptie komen zitten en 'meewerken' met het personeel. Zit vindt het geweldig. En ook een beetje spannend natuurlijk.

De jongen vertelt ons zijn verhaal, hoe hij hier zijn vriend lang geleden heeft ontmoet, ze inmiddels zijn getrouwd en samen een huis hebben gekocht. Hij heeft overigens zijn eigen YouTube-kanaal met allemaal tips over Malta. Mocht je interesse hebben: *Alex in Malta*.

En niet alleen hij kan Malta aanbevelen, dat kan ons roze gezin ook. In augustus is het wel een beetje heet en benauwd. Dertig graden daar is toch anders dan dertig graden in Nederland. Het was dus ook een zoektocht van zwembad, naar zee, naar schaduw, naar airco, naar een bootje op het water. Allemaal heerlijk, zolang er maar verkoeling is. Daarnaast waren er prachtige stadjes, uitzichten en bouwwerken te zien. We hebben een heerlijke en relaxte vakantie achter de rug, Malta is een ideale plek voor een roze gezin.

\*

<https://www.zijaanzij.nl/nieuws/6716/Ideale-plek.html>